

Kontakten

TIDSKRIFT FÖR TJÄNSTEMÄNNEN VID TELEFONAKTIEBOLAGET L.M. ERICSSON
 Ansvarig utgivare: Gösta Gerdhem • Redaktör: Sigvard Eklund



BYGGNADSAVDELNINGEN

Då L.M. Ericssons nybyggnad i Midsommarkransen nu synes stå färdig, är det nog många, som undra över vad byggnadsavdelningen numera har för uppgift.

Jo, nog har byggnadsavdelningen selsättning. Det gäller för denna avdelning att hålla alla byggnader i förstklassigt skick och se till, att nödiga reparationer utföras i tid samt att planera eventuella nybyggnader.

Likaväl som en maskin behöver tillsyn, lika viktigt är det att man på ett fackmässigt och rationellt sätt underhåller en byggnad. Förfall och minskad tillsyn betyder endast ökade kostnader, när reparationer sedermera börja bli absolut nödvändiga.

För denna verksamhet har byggnadsavdelningen en särskild underhålls- och reparationsavdelning, som, förutom reparationer, utför en del mindre ändrings- och nybyggnadsarbeten. Denna avdelning har sina lokaler inrymda i varmförrådet.

Avdelningen har ett stort arkiv av ritningar, som omfattar icke mindre än ca 1 600 registrerade ritningar.

Till de uppgifter byggnadsavdelningen på sistone haft sig ålagd höra uppförandet av varmförrådet och utförandet av diverse ändringsarbeten.

Alla bänk- och inredningsarbeten för verkstadens räkning ingå också i avdelningens arbetsprogram.

Förutom alla arbeten i Midsommarkransen utföras planerings- och byggnadsutredningar för andra företag inom L.M. Ericsson-gruppen, såsom Alpha och Sievert. Just nu är en ny matsals- och laboratoriebyggnad under arbete för Kabelverket i Älvsjö under byggnadsavdelningens ledning.

Vidare planeras en nybyggnad vid Telefonplan, Midsommarkröden, som kommer att inrymma bl.a. lokaler för butiker, av vilka åtminstone en kommer att bli av varuhustyp, och lokal för tandläkare, offentligt bibliotek, församlingslokaler samt utrymmen för hemgårdsrörelsens olika genrar.

Ändamålsenligheten och trevnaden i skyddsrummen är en viktig sak. Avdelningen har utfört alla inredningsarbeten i dessa efter senaste erfarenheter på området. Man ligger för närvarande i underhandlingar med myndigheterna om tillstånd att bygga skyddsrum, som skulle insprängas i berget, beläget i sydöstra hörnet utanför toten.

Det åtgår mycket folk till städningen av de stora kontorslokalerna, fönsterputsning, gårdsrenhållning, skötandet av trädgårdsanläggningen samt den yttre och inre bevakningen, och allt detta utföres genom byggnadsavdelningens försorg. Omkring 65 personer ur många olika yrkesgrupper sysselsätas med dessa arbeten.

Fördelningen av lokaler och hyreskostnader mellan de olika avdelningarna ombesörjes av byggnadsavdelningen, liksom underhandlingar med myndigheterna i byggnads- och stadsplanefrågor, samt utredningar, planeringsarbeten, kostnadsberäkningar och värderingar. Avdelningen sköter dessutom förvaltningen av fastigheten Södra Kungstornet.

Under de år som gått, sedan bolaget flyttade till sina nya lokaler i Mid-sommarkransen har byggnadsavdelningen haft rikliga tillfällen att utöva konsultativ verksamhet evad det gällt att hjälpa personalen tillrätta med bostadsproblem, som i många fall uppstått i samband med flyttningen. Personalen har med förtroende kunnat vända sig till avdelningen och där fått alla önskade upplysningar i byggnadstekniska frågor.

Som synes har byggnadsavdelningen fullt upp att göra, och arbetsuppgifterna snarare öka än minska.

G. Jacobsson

INTRYCK FRÅN
GUATEMALA



När jag i slutet av december 1940 anlände till Puerto Barrio, Guatemalas hamnstad vid atlantkusten, och på tåget till Guatemala City fann, att man måste ha två biljetter för att överhuvudtaget få en sittplats, började de teorier jag i förväg gjort mig om landet bli kullkastade. Den ena biljetten är nämligen färdbiljett, och den andra, som är lika dyr, utgör hyran för den korgstol man behöver för att slippa stå hela vägen. Efter en 20 mil lång resa genom ett färgrikt och storslaget landskap, där tåget stretade fram längs avrunder, anlände vi under lokomotivets glada pinglande och tjutande till huvudstaden Guatemala City. Staden visade sig bestå huvudsakligen av envåningsbyggnader i den gamla spanska kolonialstilen med samtliga hus tämligen lika varandra. Gallerförsedda fönster och korrugerade plåttak, vilka förresten visade sig vara en utomordentlig resonansbotten för kattornas marskonserter, äro karakteristiska för den guatemalteckiska byggnadskonsten.

Min första revolution i Guatemala blev visserligen aldrig någon revolution, men den var bestämd att hända julaf-tonen 1940 strax efter min ankomst. Den kvävdes i sin linda av republikens president, general Ubicu, en man som gjort sitt land utomordentligt stora tjänster och helt och hållet sanerat dess ekonomiska liv.

I Guatemala City finns en relativt stor utlänningskoloni. Fritiden tillbringa utläningarna, såväl som guatemalteckerna ur de burgnare familjerna, ute på någon av klubbarna, där det spelas företrädesvis golf eller tennis. Det huvudsakliga nöjet på kvällarna är för övrigt bio, och varje söndag ha de ledande biograferna premiär.

Klimatet är idealiskt. Temperaturen varierar om dagarna mellan + 20° och 35° C, men även nätterna äro ljumma.

Landets huvudnäring är kaffeodlingen. Ofta odlas kaffet tillsammans med bananer, beroende på att de 3-4 m höga bananträden ge den skugga åt kaffebuskarna, som dessa bäst trivas med. Det bästa kaffet påstås odlas omkring den gamla huvudstaden Antigua, som vid slutet av 1700-talet förstördes vid ett vulkanutbrott, när staden formligen dränktes under ofantliga vattenmassor, som sprungo fram ur en av de många vulkanerna.

I februari månad kunde jag påbörja arbetena i Nationalpalatset, och dessa framskredo programenligt med en arbetsstyrka som, när den var som störst, uppgick till 70 man. Arbetet gick, när vi väl kommit i gång, friktionsfritt, och några störande moment inträffade inte, om man bortser från den mindre angenäma upptäckten, som jag gjorde några veckor före min hemresa, att lampor saknades för bordspulpeterna till upptagetsignalanläggningarna. Att skaffa 24 V lampor av lämplig storlek i Guatemala City visade sig hopplöst, men efter många om och men lyckades jag till sist uppbringa 18 V billampor, som kunde användas. Därmed får emellertid inte vara sagt, att vi i fortsättningen inte skola bry oss om att leverera lampor till våra upptagetsignalanläggningar.

H. Sandgren



Till raden av propagandadagar och -veckor, som vi tidigare haft att hjälpa upp den borgerliga tidräkningen med - tänk t.ex. på fars dag och forna tiders ostvecka - ha vi nu också fått en dansk läsmånad. I det nordiska samarbetets anda ägna vi oss alltså åt studium av danska språkets vanskligheter, sådana som att "dyr" inte har med pris att göra, att "sjovt" betyder skojigt och att "lirumlarum" enligt ordboken betyder klingklang, vad nu det kan vara, och slutligen förstås åt att få någon som hels+ ordning på de danska räknorden. Vilket påminner om historien om Gamle Onkel Jens, som har helskäg.

"Saa han er en rigtig Onkel, syntes det hans lille Nevej Peter, og de kommer udmaerket ud af det med hinanden, storartet.

Det vil sige, forleden var der lidt Misstemning. Lille Peter gik hele Tiden, og spurgte Onkel, hvornaar Christian den Fjerde døde. Tilsidst blev Onkel utaalmodig.

- Men Peter, hvorfor spørger du hele Tiden, hvornaar Christian den Fjerde døde? Interesserer han dig saerlig?

- Nej, men han var den eneste, som døde i 1648, og dit Skaeg gør saa sjovt, naar du siger det Tal." Jack



Onsdagen den 3 februari börjar Sällskapet LME sin verksamhet för året. Mellan kl. 19.30 och 21.00 kommer intendent Althin nämligen att visa Sällskapets medlemmar Tekniska Museets utställning "Teknik i miniatyr". Ingenjör G. Bergh har också lovat att han där skall visa hur han kan leka med tåg. Den modelljärnväg med 5 mm spårvidd, som trafikeras av ett tåg i skala 1:250 - utställningens minsta - måste ge vissa möjligheter på området

Inträdesavgiften vid denna speciellt arrangerade visning är 50 öre. Gör en anteckning i almanackan för onsdagen den 3 februari!

H. Kraepelien



Ungkarlsskattespöket har krävt följande offer:

herr Göte Ryhr, Eb, och frk. Barbro Nordfeldt;
herr Erik Bodén, Vpph, och frk. Agnes Bergström.

"Ett varmt och hjärtligt tack för lysningspresenten.

Ruth Andersson och Erik Schultz"

"För visad vänlighet med anledning av vårt bröllop framföra vi härmed vårt varma tack.

Agnes och Erik Bodén"

"Vårt varma tack för all visad vänlighet med anledning av vårt bröllop.

Barbro och Göte Ryhr"

Sedan den 1 januari ha bl.a. följande personer nyanställts inom företaget:

- frk. Kerstin Engström, Gk
- frk. Ruth Johnsson, Ev
- frk. Eivor Karlsson, Ev
- ing. Uno Lindström, Tl
- frk. Irène Ototsky, Rr
- herr Gunnar Persson, Xsv
- frk. Maj-Britt Pihlstrand, Gk
- herr Evert Rundqvist, Rr
- herr Lars-Gustav Thor, Xu



S ¹	J ²	U ³	T ⁴	T ⁵	O ⁶	N ⁷
H ⁸	E ⁹	M ¹⁰	V ¹¹	Ä ¹²	R ¹³	N ¹⁴
U ¹⁵	T ¹⁶	E ¹⁷	I ¹⁸	R ¹⁹	R ²⁰	A ²¹
N ²²	O ²³	R ²⁴	N ²⁵	A ²⁶	E ²⁷	N ²⁸
T ²⁹	N ³⁰	Ä ³¹	S ³²	A ³³	T ³⁴	E ³⁵
A ³⁶	G ³⁷	R ³⁸	O ³⁹	N ⁴⁰	O ⁴¹	M ⁴²
B ⁴³	A ⁴⁴	T ⁴⁵	T ⁴⁶	E ⁴⁷	R ⁴⁸	I ⁴⁹

Lösning till KONTAKTENS korsord i decembernumret



Hösten 1942 bildades på förslag av några intresserade pistolskyttar en pistolskyttesektion inom L.M. Ericsons skytteklubb. Intresset var livligt, och redan vid starten kunde sektionen inregistrera bortåt 250 medlemmar.

Genom välvilligt bistånd av bolagsledningen fick sektionen disponera ett av skyddsrummen som skjutbana. Banan mäter ca 50 x 7 m och lämnar plats för minst fem skyttar i bredd, samtidigt som den uppfyller alla fordringar på en märkesskjutningsbana.

På grund av den stora tillslutningen av nybörjare samt de svårigheter, som f.n. finnas att kunna anskaffa erforderligt antal lämpliga vapen, kunde under höstperioden varje anmäld skytt endast få disponera banan var fjortonde dag. Möjligheter finnas dock nu, när de flesta erhållit tillräcklig skjutvana, att skjuta en gång i veckan.

Höstperioden var helt reserverad för vspenkännedom och träningskjutning under ledning av vana instruktörer, och samtliga nybörjare bibringades härvid erforderlig vapenvana. Möjligheterna att få skjuta serier godkända som prov för pistolskyttemärket utnyttjades, och 34 brons- och ett silvermärke erövrades.

Vårperiodens träningskjutningar började måndagen den 11 januari, och sektionens första tävling i precisions-skytte, 2 serier på 6 skott mot 10-ringad tavla, avhölls lördagen den 16 januari, varvid K.B. Olsson, Xlp, segrade i Klass 1 (6 mm Walther) med 104 poäng. I Klass 2 (9 mm armé/m 07) nådde H. Sandgren, N, 90 poäng.

Under innevarande år kommer sektionen att förutom tränings- och märkesskjutning även anordna en serie tävlingar. Skyttarna komma också att beredas tillfälle till skjutning på utebana och till fältskytte. Sektionen kommer dessutom att delta med lag i en del större allmänna pistolfältskyttetävlingar, som vissa korporationer årligen anordna.

A. Elfstadius

KONTAKTENS ORDBOK FÖR TEKNISKT OBELEVADE. "KONTAKTER"

