

Kontakten

Nr 42 - FEBRUARI 1943

TIDSKRIFT FÖR TJÄNSTEMÄNNEN VID TELEFONAKTIEBOLAGET L.M. ERICSSON
Ansvarig utgivare: Gösta Gerdhem • Redaktör: Sigvard Eklund

Rf



När det omkring sekelskiftet började bli allt vanligare att industriprodukter fotograferades och bilderna användes i försäljningsarbetet, inrättades också hos L.M.Ericsson en fotografiavdelning. Beteckning "avdelning" är kanske alltför pompös, eftersom arbetsstyrkan utgjordes av en fotograf, som helt enkelt begav sig ut i verkstaden till de föremål han skulle fotografera och där fullgjorde sin uppgift. I släptåg hade han med sig två pojkar, som bar en jättestor kamera med stativ och dessutom släpade på en stor vit fondduk, som kunde spännas upp med hjälp av två långa stänger.

Fotograferingen var på den tiden en rätt besvärlig procedur, som tog mycken tid i anspråk, inte bara av den anledningen att exponeringstiderna på grund av negativmaterialets ringa känslighet måste bli långa, utan framför allt därför, att det var omfattande arrangemang, som måste göras innan tagningen kunde ske, och dessutom de stora otympliga kamerorna för plåtformat 24 x 30 och 18 x 24 cm voro mycket tungarbetade.

Först år 1916 ordnades en glasateljé och erforderliga mörkrum i Kungstensgatan 20. Här erbjöds nu större möjligheter att ta bättre bilder, och ateljéutrustningen utvecklades också till ett bättre motsvara de olika behoven.

De lokaler och den ateljéutrustning, som Rf för närvarande har till sitt förfogande, skiljer sig naturligtvis

betydligt från de relativt omoderna lokaler, där avdelningen ända till utflyttningen till Midsommarkransen hade sitt arbete förlagt. En modern apparaturutrustning och de för detta slag av fotografering mest lämpade belysningsanordningarna finnas nu till förfogande i en ateljé, som säkerligen är den mest välutrustade i något svenskt industriföretag.

Sju man äro för närvarande jämt samsatta med de olika arbetsuppgifterna, som för 1942 i runt tal omfattade 3 500 ordinarie negativtagningar, 8 000 förstoringar, 30 000 blåkopior, 700 överföringar till rotaprintplåtar och 10 000 monteringar av bilder på kartong.

De fotografiska kopiorna utföras numera till allra största delen med blåkopiering. Största delen av dessa kopior användas nämligen som offertbilagor, och därvid ha blåkopiorna stora fördelar framför silverkopiorna. Dels äro de betydligt billigare i framställning, dels kunna de utföras i normalformatet A4, alldeles oberoende av själva bildstorleken, och kunna alltså med fördel häftas inop med offertert i offertpärmen. Dessutom kan en lämplig beskrivande text skrivas direkt på blåkopian med skrivmaskin.

Kriget har medfört en rätt betydande materialbrist på det fotografiska området, inte minst ifråga om fotografiskt silverpapper, och blåkopiearbetet har därför även tillätit eni dessa tider ofrånkomlig inskränkning av det fotografiska pappersbehovet.

Fotoavdelningen har ett intimt samarbete med rotaprinttryckeriet. Här utföras nämligen alla fotografiska överföringar till de tryckplåtar, som

tryckeriet använder för sitt rotaprintarbete. Den reproduktionskamera, som användes för dessa överföringar, tar enbart den upp ett helt rum och sysselsätter för jännan två man.

Fotoavdelningens plåtarkiv omfattar drygt 40 000 negativ, registrerade i ett tiotal liggare, som innehålla nyckeln till avdelningens omkring 40-åriga verksamhet. Ett par tusen skiotikonbilder finnas dessutom registrerade.

Speciella uppgifter komma också fotoavdelningen till del då och då. När de nya legitimationskorterna infördes och hela personalen för detta ändsmål skulle fotograferas, blev det fotoavdelningens uppgift att ordna den delen av saken. Fotograferingen av ca 4 800 personer utfördes på tolv arbetsdagar, och eftersom varje person fotograferades på två bilder, gjordes ungefär 9 600 tagningar under denna tid. För närvarande har fotoavdelningen ett porträttarkiv, som omfattar inte mindre än inalles ca 7 000 anställda och f.d. anställda.

U. Jehler

NYA

PENSIONSBESTÄMMELSER



De pensionsförmåner, de SPP-anslutna tjänstemännen i bolaget åtnjuta genom sina pensioner, ha ytterligare ökat vid årsskiftet, då vissa förändringar i SPP-pensioner och pensionsbestämmelser trätt i kraft.

Bolaget har med SPP överenskommit om en ökning av förmånerna, som bl.a. medför, att familjepensionen höjes med 25 %, och att kontantunderstöd kommer att utgå även för kvinnliga tjänstemäns efterlevande.

Denna höjning, som är liktydig med en förbättring av anställningsvillkoren, har givetvis medfört väsentligt ökade kostnader för bolaget, vilka täckas dels genom en avsevärd engångsinsbetalning, som bolaget gjort till SPP, dels genom en förhöjning av bolagets premieandel. Endast i de fall, då tjänstemännens premieandel icke uppgår till

8 % för man eller 6 % för kvinna, delas premieförhöjningen mellan bolaget och tjänstemannen.

Förändringarna innebära i korthet följande:

1. Familjepensionerna höjas från 20 % till 25 % av den försäkrade lönen (max.pension till enbart änka är 2500 kronor per år).
2. Kontantunderstöd till kvinnliga tjänstemäns efterlevande familjer utgår vid dödsfall med 20 % av försäkrad lön (max. understöd Kr. 2 000.-).
3. Familjepensionerna till avlidna SPP-försäkrade tjänstemäns efterlevande familjer höjas från 20 % till 25 % av försäkrad lön (max. pension till enbart änka är Kr.2 500 per år).
4. För pensionsberättigade tjänstemän, som anslutas till SPP efter den 31 december 1942, begränsas pensionsbeloppen därav att totala avgiften för försäkringen ej får överstiga, för man 24% och för kvinna 22 % av årslönen, maximerad till 10 000 kronor.

Nämnda procentsatser skola dock ökas med $\frac{1}{2}$ enhet för varje helt tjänsteår hos bolaget efter fyllda 30 år och före inträdet i SPP.

Denna sista bestämmelse kommer bl.a. till användning vid befordran av tidigare tim- eller veckoavlönad anställd till tjänsteman, vilken efter vissa regler får tillgodoräkna dylik tjänstetid som tjänsteår.

5. Vid löneförhöjningar, som träda i kraft efter den 31 december 1942 gäller att de försäkrade förmånsbeloppen hos SPP ökas till högst sådan storlek att den totala pensionsavgiften i förhållande till den maximerade årslönen av 10 000 kronor, uppgår till för man 24 % (ökad med $\frac{1}{2}$ enhet för varje helt tjänsteår hos bolaget efter fyllda 30 år och före inträdet i SPP) samt för kvinna 22 % (med motsvarande ökning). Om den totala avgiften redan före löneförhöjningen skulle vara större, ökas förmånsbeloppen så mycket, att avgiftsökningen uppgår till sagdaprocent av löneförhöjningen. Härvid bortser man från den del av årslönen, som eventuellt överskjuter 10 000 kronor.

(forts. på sida 3, spalt 2)



Vid det här laget ha alla reda på, hur det gick till vid tbc-undersökningen av personalen, och följande lilla intermezzo fordrar därför inga kommentarer:

I kön fram till bordet, där kontrollkortet avstämplades, stod en ung man och väntade på sin tur. Vid bordet tog en dam emot korten med ett "tack", stämplade och gav tillbaka det ena med "var så god" - och så var det nästa man. Nästa man kom, men hade ännu inte blottat överkroppen, som termen lyder. Han fick påminnelse om detta från någon bakom honom i kön, och medan kortet stämplades tog han därför kvickt av sig skjortan.

När han så stod där, färdig för röntgenkameran, fick han tillbaka sitt kort, och först då spred sig ett igenkännandets soliga leende över den kortstämplande damen, som förtjust utbrast:

- Ja, men det är ju du, Per-Axel!

Det blev faktiskt mer än ett leende i kön, det blev ett tämligen hjärtligt skratt, och det var bestämt någon, som rodnade också alldeles i onödan. Jack

TJÄNSTEMÄNNENS NORGEINSAMLING



Den av tjänstemannaklubben i början av februari ordnade insamlingen till de norska barnen gav till resultat Kronor 4 305.50 från 543 bidragstäcknare. Summan kommer att insändas till Svenska Norgehjälpen, varvid det särskilt skall påpekas, att medlen skola användas för barnbespisningen i Oslo och andra norska städer.

Intressekontoret ber få meddela, att avdraget är noterat i första hälften av diverse-kolumnen på den avdragsremsa, som ligger i avlöningskuvertet.

Skulle någon, som icke insänt blankett till Pi, önska ge ett bidrag, kan summan inbetalas på Pi en av de närmaste dagarna.

Kommitterade få härmed framföra ett varmt tack till alla, som bidragit till det goda resultatet. H. Fredborg

SPP

(forts. från sida 2)

6. Beträffande rätten till fyllnads-pension gäller den modifikation, att löneförhöjning, som träder i kraft efter den 31 december 1942, ej berättigar till ökad fyllnads-pension från bolaget.

Nytt pensionsreglemente för tjänstemän, vilka efter utgången av år 1942 vinna inträde i SPP, samt tillägg till 1939 års pensionsreglemente äro under tryckning och komma snarast att distribueras.

Senare komma även de slutgiltiga Ericsson-pensionsbevisen för fyllnads-pensioner att utlämnas till dem, som äro berättigade därtill.

Sven E. Lindström



Tidiga värkänslor ha förorsakat följande äktenskap:

ing. Gunnar Bernholm, XI, och frk. Märta Söderberg;
frk. Greta Sundin, K, och herr Gösta Wallén.

Sedan den 1 februari ha bl.a. följande personer nyanställt inom företaget:

frk. Stina Almén, Vpp
frk. Lilly Eklund, Gak
ing. Lars-Erik Holmer, Fbm
frk. Birgit Johansson, Ev
frk. Eivor Lagerkvist, Ev
frk. Ruth Malmström, Gak
ing. Kurt Ohlson, Trs
ing. Stig Unnerstad, Tr
ing. Arthur Westerbergh, Fbm

Herr Klevman, Eb, har för sitt uppoffrande arbete bland de finska invaliderna i dagarna fått en fin utmärkelse, Finska frihetsmedaljen, första klass, med rött kors och blåvitt band.

Herr Klevman blev i sin egenskap av röda-korsman vid allmänna luftskyddet beordrad att vid finska vinterkrigets utbrott 1939 ta hand om den första båtlasten svårt sårade finska soldater, som transporterades hit till Sverige för vård. Hans uppgift har sedan

dess varit att hjälpa de finska invaliderna på alla sätt och få dem att trivas, trots de psykiska svårigheter de ha att kämpa med. Ett stort antal invalider ha genom herr Klevmans förmedling fått motta gåvor och bidrag från företaget och privatpersoner.

**S P O R T -
FRONTEN**



Söndagen den 14 mars arrangeras för tredje gången Hellas och L.M. Ericssons IKS nationella simtävlingar i Forsgrenska badet i Medborgarhuset. Programmet upptar bl.a. korporations-tävling i lagkapsimning 5 x 50 m för herrar, fritt simsätt, om Telefonaktiebolaget L.M. Ericssons vandringspris. I denna tävling deltar inte mindre än 15 av Stockholms bästa korplag.

Vidare blir det en korptävling i lagkapsimning 5 x 25 m för damer.

Bland deltagarna i den nationella tävlingen märkes en sådan storhet som Per Olof Olsson, som räknas bland Eu-

ropas snabbaste simmare. En hopptävling, där en hel del av den svenska eliten deltar, kommer säkerligen att bli sevärd, likaså polomatchen mellan Hellas och Tunafors S.K., som avslutar det hela. Tävlingarna börja kl. 19.30.

Efter tävlingarna blir det supé med dans i Göta Källares festvåning, där prisutdelningen kommer att förrättas av överingenjör H. Thorelli.

Supé, bestående av sandwiches, varmrätt och dessert, serveras till ett pris av 4 kronor. Den, som önskar något lättare, kan få en thé complet till 2 kronor.

Biljetter till tävlingarna kosta Kr. 2.- och 1.-. Dessa liksom supébiljetterna säljas av bl.a. Uno Jehler, Rf, tel. 892, Bertil Andersson, Vta 39, tel. 739, och fru Brummer, Pi, tel. 300.

Reservera alltså söndagskvällen den 14 mars, dels till att gå till Forsgrenska badet och heja fram våra simmare, dels till simmarbalen i Göta Källares festvåning!

U. Jehler

KONTAKTENS ORDBOK FÖR TEKNISKT OBELEVADE. "RADIO"

