

Kontakten

TIDSKRIFT FÖR TJÄNSTEMÄNNEN VID TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON
 Ansvarig utgivare: Gösta Gerdhem • Redaktör: Sigvard Eklund

VAKTMÄSTERIET



Som en gammal trotjänare inom LMES organisation kan man onekligen beteckna vaktmästeriet. Redan när seklet var ungt och företagets hela kontorspersonal endast utgjorde något tiotal personer, existerade ett vaktmästeri, som då bestod av en vaktmästare. Den utveckling, som sedan oavbrutet har skett, karakteriseras av mycket skiftande arbetsuppgifter, beroende på olika omorganisationer inom bolaget.

Förr bestod arbetet bland annat av registrering av ankommande och avgående post, den senare kopierades i kopieböcker genom den gamla metoden med gummiavvävsplån och handpress. Vidare expedierades stora utlandssändningar av telefonmateriel i hundratals små trälådor åt gången. När dessa lådor packats i packrummet, övertog vaktmästeriet arbetet med att skriva adresskort och angivningsinlagor till varje postpaket samt lacka dem. Varje försändelse skulle ha fyra sigill, vilket innebar att på en sådan postsändning anbringades ca 400 lacksigill.

Före postgirots tillkomst hade vaktmästeriet att delvis ombesörja betalningen av fakturor, ett ganska tidsödande arbete, då man till fots skulle besöka ett 30-tal olika kontor. Allt detta och mycket annat har försvunnit och ersatts med andra uppgifter.

Numera är arbetet av helt annan karaktär. Det kan uppdelas i flera uppgiftsgrupper såsom uppsamling och distribuering av intern post, expediering av utgående post, betjäning på kallelse med signal, budsändningar,

anslagstavlornas skötsel, kontroll av in- och utpassering, ombyte och fördelning av stämpelkort, inkasseringar, m.m. m.m.

Den interna postdistributionen sker dels med brevtransportör, som transporterar post på löpande band från vissa tjänsterum till uppsamlingsstället i vaktmästeriet, dels med två postflickor, som vid vissa tider går runt kontorslokalerna och hämtar post. När posten sedan är sorterad vid uppsamlingsstället utdelas den av postflickorna, vilkas antal då ökas till 3.

Expedieringen av utgående post är i huvudsak koncentrerad till den tid på dygnet, då kontoret i övrigt är så gott som öde, nämligen efter kl. 17. Då har två vaktmästare och två springpojkar full sysselsättning att få all post färdig och nedburen i tid till postkontoret. Det är ganska imponerande kvantiteter post det rör sig om. Försändelsernas antal utgör ca 100000 per år och för dessa betalas in porto omkring 25000 kronor; dock kan portokostnaderna ej jämföras med förkrigsårens, då en enda luftpostförsändelse kunde betinga ett porto på bortåt 300 kronor.

Budsändningarna till och från den inre staden ombesörjes av tre cykelbud (som vid otjänlig väderlek åka spåravn) och dessutom av en särskild vaktmästare för bankupdrag.

Kontrollen av in- och utpassering verkställs från portvaktshallen av två vaktmästare och en flicka. Till deras uppgift hör även att ledsaga besökande till olika lokaler inom komplexet. Vaktmästaren i intresskontorshallen hjälper bl.a. arbetssökande till rätta och ser till, att inga obehöriga går in i de verkstadslokaler, som ligger innanför hallen.

Verkstadens vaktmästeri, Vav, består av en vaktmästare med fyra springpojkar och har i stort sett samma uppgift som Iv, nämligen postdistribuering, budsändningar m.m. Dessutom sköter det om veckoavlöningarna på verkstadskontoret samt har också hand om allt hittegods inom LME. Portmonnär, handskar, tröjor och mer än 200 nycklar finnas samlade där och lämnas åter till ägaren, så snart han eller hon bara vill anmäla sig.

Som framgår av ovanstående är vaktmästeriets arbetsdag både omväxlande och intressant, men det kan också uppstå problem. Ett av dessa är att tyda alla s.k. kråkfötter och felaktiga adresser på de interna försändelsema. Jag vill därför till sist komma med en stilla bön - den kanske känns igen: skriv tydliga och framför allt rätta adresser och se till, att ej önskade adresser äro överstrukna innan försändelserna släpps iväg, eljest är risken stor, att de ger sig ut på villovägar.

E Andersson

STUDIEAVDELNINGEN



Äntligen ha studierna kommit i gång på allvar. Uptakten har varit ganska god och vittnar om ett glädjande stort studieintresse inom vitt skilda läger såväl vid huvudfabriken som vid flera dotterföretag. Pu har således hittills fått motta ca 360 anmälningar från i runt tal 270 elever.

Bland ämnena leder Bankteknik med ca 70 deltagare, och som god två kommer Matematik I med 60 elever. Den tredje platsen belägges av ämnet Bokföring, som samlat 45 anmälningar. Särskilt glädjande är emellertid, att inte mindre än ett 30-tal anställda med friskt mod gett sig på hela gymnasiekursen i matematik med dess 110 lärobrev. För att studierna i Matematik III skola bli omväxlande och kunna ske snabbt, har Hermods till deltagarna sänt brev tillhörande två olika avsnitt i kursen, som kunna läsas parallellt.

Många ha frågat, om de inte längre fram kunna få anmäla sig till de korrespondenskurser, som redan tagit sin början. Till Er, som kanske funderar

på samma sak, vill jag upprepa svaret, att detta naturligtvis går mycket bra för sig, men att det önskade ämnet kanske inte kan påbörjas när som helst. I vissa ämnen komma vi ju att anordna demonstrationer m.m., och detta kräver att deltagare i en grupp läsa ämnet samtidigt. Allt detta kommer emellertid att klargöras genom anslag på anslagstavlorna. I detta sammanhang kan även nämnas, att Pu så småningom skall få egna anslagstavlor, varigenom Ni kommer att få lättare att hitta alla meddelanden om studierna.

Vid Studienämndens senaste sammanträde beslöts, att ytterligare två korrespondensämnen skola upptas på schemat och att kursavgifterna för dessa skola utgå efter samma beräkningsgrunder som för de andra allmänna korrespondenskurserna. Det gäller därvid ämnena Maskinskrivning och Kemi.

Det förstnämnda ämnet är i första hand avsett för den yngre personal, som vill lära sig skriva på maskin, och utgör således ett rent grundläggande ämne. Varje deltagare får under lärotiden låna en skrivmaskin genom Pu:s försorg.

Ämnet Kemi är närmast avsett för den verkstadspersonal, som har behov av närmare kännedom om de kemiska processerna vid ytbehandling etc. Så snart de bästa kurserna hunnit utväljas, skola ämnena kungöras på vanligt sätt.

T Porsander



Sällskapetets ordinarie höstsammanträde ägde rum på Gillet den 12 november. Efter sammanträdet samlades sällskapetets medlemmar till den traditionella gåsmiddagen. Sedan middagen med den numera vanliga pseudogåsen, anka, avåttits under bästa stämning, började dansen. I en paus fick gästerna lyssna till solosång av frk. A Gregert, Lk.

På initiativ av direktör Helge Ericson startades en insamling för tjänstemännen vid Elektrisk Bureau, Oslo, och Ericsson, Helsingfors. För de insamlade medlen skall julgåvor i form av livsmedel inköpas. Insamlingen inbringade Kr. 273:80.



Det är inte lätt att resa nu för tiden. Tåget hem från Holland till Berlin var så försenat, att jag kom till flygfältet just som planet till Sverige gett sig iväg. Alla flygplatser var upptingade en vecka i förväg och danska legationen hade just stängt för weekenden. Förtvivlade försök att genom diverse förbindelser komma in bakvägen till danska legationen misslyckades. Jag beslöt då att försöka ta mig igenom Danmark utan visum.

Hela dagen gick åt i köer för att ta ut pengar, köpa biljett, polisanmälan och hotellrumsjakt, så att jag kom för sent för att få ransoneringskort, och värsta hungern måste stillas med den föga läckra men obligatoriska kupongfria tyska rätten vitkål.

Efter intensiv övertalning kom jag igenom i Warnemünde och rusade upp på färjan för att kasta mig över den härliga danska maten. Men - färjan var tysk och matsalen var redan full av vitkålsätare.

150 % enighet uppnåddes med en annan svensk att vrålmiddag skulle avätas på en bättre Köpenhamnsrestaurang, men när vi kom fram till Köpenhamn vid 1/2 8-tiden, funno vi att krogarna stängt kl. 19. På hotellet förklarades, att vi inte "kunde få någon mat", men ett lass äkta danska smörrebröd, stora som pannkakor och några flaskor danskt öl kunde serveras på rummet.

I sådana ögonblick kan även en fullblodsidealist inte motstå de materiella lidelserna.

C Berglund



Ett nytt budgetår stundar. Tänk på att redan från årets början få kontroll över Edra utgifter och gör därför i tid upp ny uppdragsräkning för 1944.

Uppdragsräkningen gäller per kalenderår, och utbetalningar eller avdrag fortsätta därför ej på nya året om inte ny uppdragsräkning har uppgjorts

För att undvika alltför stor överbelastning på Intressekontoret under tiden närmast omkring nyåret, ombedes alla, som ha utbetalningar omedelbart i början av januari, t.ex. hyror, att göra upp sin budget redan i början av december d.å. Övriga, vars första utbetalningar förfalla senare ombedes återkomma under första hälften av januari.

Om Ni vill vara säker på att slippa stå i kö vid uppgörande av uppdragsräkningen, så ring upp herr Hansen, tel. 342 och beställ tid.

För insättarna på sparkassa fortsätta avdragen som vanligt till dess annan överenskommelse har träffats.

H Averkmark



Novemberstormarna ha drivit följande personer in i äktenskapets lugna hamn:

ing. Lennart Carlsson, K, och frk. Gun Agestrand;

ing. Åke Waernlund, Tfp, och frk. Inga Johnson;

herr Karl Erik Wik, Fot, och frk. Kerstin Sundevall;

herr Allvar Åkerström, Vppb, och frk. Brita Andersson;

ing. Sven Österlund, Foa, och frk. Karin von Brömssen.

"Ett varmt och hjärtligt tack till chefer och kamrater för vänlig hägkomst med anledning av vårt bröllop."

Brita och Allvar Åkerström

Ingeniörsvetenskapsakademiens guldmedalj har tilldelats ingenjör R. Stålemark, TbC.

Sedan den 1 november ha bl.a. följande personer nyanställts inom företaget:

- ing. Börje Ånrup, Fap
- ing. Lennart Eriksson, Tb
- frk. Mary Fredriksson, FÖB
- ing. Göran Görs, Yt
- frk. Birgit Jansson, FÖB
- ing. Sven Erik Norrgård, H
- frk. Greta Sjöblom, Yv
- frk. Ing-Marie Wiklund, Ev
- ing. Lennart Ölander, Xsm

**S P O R T -
F R O N T E N**



Idrotten har mellansäsong just nu. Endast bowlare, gymnaster och schackspelare äro i farten medan allmänidrottsvännerna leva på minnena från sommarens fejder, och skidåkare och bandyspelare smida planer för vintem. Orienterarna hade säsong avslutning den 21 november med en linjeorientering i trakten av Älvsjö. Ett 30-tal deltagare trotsade koldgraderna och forcerade kärr och höga berg under mer eller mindre framgångsrikt sökande efter illfundigt placerade kontroller.

Poängtävlingen i allmän idrott mellan de olika koncernklubbarna samlade ca 400 deltagare. På korporationsidrottens dag segrade LME även i år, men först efter hård strid med Örlogsvarvet och Atlas Diesel.

Fotbollsspelarna ha ej haft anledning att rosa marknaden. L M Ericssons livaktiga fotbollssektion har fått inihålla den populära avdelningsserien, sedan fotbollsplanen delvis måst tas i anspråk som vedupplag. Koncerncupen har emellertid programenligt genomförts med SRA som segrare och LME på andra plats.

Den som glömt sig kvar på LME på lördagarna har på f.d. fotbollsplanen kunnat iaktta ett antal herrar, som försedda med träklubbor rusat fram och tillbaka efter en boll. Herrarna äro från KRB och uppge sig spela landbandy.

Sportföreningens ordinarie höstsammanträde hölls torsdagen den 25 november i LMEs tjänstemannamatsal. Arrangörerna hade lockat med prisutdelning, dans, kabaret och kaffe.

L M Ericssons Idrottsklubb ämnar den 5 december celebrera sin femårsdag med en något exklusivare festlighet på restaurang Tattersull. Enhå

VARFÖR INTE BLOMMOR PÅ KONTORET ?

